

Komedyen

Anlatsamfilmolur.com

Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan
bir komedyenden daha tehlikeli
bir şey olamaz.

1 MÜKERREM EV - GECE

Küçük bir ev, mutfak da salona dahil. Mükerrerem(38), koltukta yatar. Seyirciye döner, bir şey söyleyecekken zil çalar. Kapıya bakar, seyirciye dönüp konuşmaya başlar.

MÜKERREM

Günlerdir burada yatıyorum ve tek bir şeyi merak ediyorum... İnsan çok üzgün olunca zaman duruyor. Hangi gündesin, hangi saatte ya da hangi zaman diliminde, hiçbir fikrin olmuyor. Fakat bedenim, bedenim devam ediyor. Sakalın uzuyor, çişin geliyor, karnın acıkıyor. Bedenin acıyı umursamıyor. Bedenin yaşamak istiyor.

Derin nefes alır. Zil çalar.

MÜKERREM

Kapıyı kimin çaldığını merak ediyorsunuz. Gevezelik yapmayı kesip kapıya bakmamı, gelecek kişiyle birtakım zıtlıklar yaşamamı, yer yer içi dolu sözler duymayı, mümkünse biraz da gülmeyi bekliyorsunuz. Ama günlerdir açmadığım bu kapıyı neden şimdi açacağıma dair bir açıklama yapmak istiyorum önce. Hazır mısınız? Söylüyorum... Bir nedeni yok. Biraz merak, biraz yaşadığım melonkoliden sıkılmam, biraz da oyunun devam etmesi için kapıyı açmamın gerekli olması.

Zil yeniden çalar. Mükerrerem kalkar. Kapıya yaklaşır.

MÜKERREM

Kim o?

Ses gelmez. Bir daha seslenir.

MÜKERREM

Kim o?

Erhan'ın sesi duyulur.

ERHAN

Mükerrerem Bey?

MÜKERREM

Benim?

ERHAN
Kapıyı açabilir misiniz?

MÜKERREM
Açarım da siz kimsiniz?

ERHAN
Açsanız da öyle konuşsak. Böylesi seyirci için de kötü.

MÜKERREM
İyi madem.

Kapıyı açar. Erhan(24), içeri girer. Bir süre bakışırlar.

MÜKERREM
Sorumu tekrarlamama gerek var mı?

ERHAN
Ben Erhan. Sıradan bir Siyaset Bilimi Öğrencisi ve Başkan'ın asistanıyım.

MÜKERREM
Hangi başkanın?

ERHAN
Başkanın işte. (Avcunu ters çevirip seviye gösterir gibi yaparak yukarı çıkarır) Başkanın.

MÜKERREM
Hadi canım!

ERHAN
Evet. Yeni geldim bu göreve ama iddialıyım. Çok iyi yerlere geleceğim.

MÜKERREM
Peki sadede de gelecek misin Erhan'cım? Buradasın çünküüü...

ERHAN
Heh doğru, unuttum. Şeyden... Önce Başkan'a bir çağrı atayım.

Erhan telefonla Başkan'ı arayacakken, Mükerrerrem onu durur.

MÜKERREM
Nasıl yani? Aşağıda mı Başkan?

ERHAN
Evet. Köşedeki lokantada.

Erhan yine aramaya çalışır.

MÜKERREM
Oğlum bir dur, mevzuyu anlamaya çalışıyorum. Ne işi var Başkan'ın lokantada?

ERHAN
Karnını doyurmak, yemek yemek.

MÜKERREM
He bu şey gibi mi, insanların arasına karışıp halka sempatik gözükme ayakları?

ERHAN
Yok, borcumuz var da lokantaya, başkan o konu hakkında görüşecekti.

MÜKERREM
Kimin borcu?

ERHAN
Bizim.

MÜKERREM
Siz kimsiniz Erhan? O sizi bi' kişilerine ayır.

ERHAN
Ben ve başkan.

MÜKERREM
Zamanında yediniz de bozuk mu çıkmadı?

ERHAN
Her gün oradan yiyoruz aslında, ucuz diye.

MÜKERREM
Koca başkan ucuz diye bir yerden yiyor ve buna rağmen para mı bulamıyor?

Başkan girer. Ağzında kürdanla.

BAŞKAN
Oğlum niye gelip haber vermiyorsun, yine açmayacak sanıp sana da lahmacun

söyledim.

ERHAN

Kusura bakmayın Başkan'ım, söze daldık. Ben bir koşu gidip yesem olur mu?

BAŞKAN

Artık çok geç be Erhan, senin acılı sizlere ömür.

Karnını sıvazlar. Güler. Sonra odanın havasını içine çeker.

BAŞKAN

Bu oda çaresizlik ve yalnızlık kokuyor. En sevdiğim.

Mükerrem, daha ufak bir koklamayla.

MÜKERREM

Ve lahmacun...

Başkan ona aldırmadan devam eder.

BAŞKAN

Nerdeymiş benim memleketimin yetiştirdiği en esaslı komedyen?

Erhan alkışlar.

MÜKERREM

Nerdeymiş?

BAŞKAN

Burdaymış tabii.

MÜKERREM

Ben miymişmiyim o komedyen?

BAŞKAN

Tabii sensin yahu, kim olacak başka?

MÜKERREM

Falanca diye biliyordum ben onu, hani zamanında suya sabuna dokunmuyor, apolitik mizah yapıyor diye bütün açılışlara çağırdığınız?

BAŞKAN

Evet bir zamanlar Falanca'yı severdik, ama artık aramız eskisi gibi değil.

MÜKERREM

Sonra Öbürü vardı, onu da devlet erkanının özel günlerine çıkarıyordunuz. Sünnettir, düğündür filan.

BAŞKAN

Öbürü'nü severim bak, hala severim. Ama işte kendisi yurtdışında şimdi.

MÜKERREM

Niye gitti ki? Keyfi yerindeydi.

BAŞKAN

Bunları uzun uzun konuşacağız, ama önce iki çay içelim, kendimize gelelim di mi? Erhan bize iki çay bul oğlum.

Erhan mutfağı karıştırmaya başlar.

MÜKERREM

Erhan karıştırma oraları, çay filan bulamazsın. Alışveriş yapmalı çok oldu.

BAŞKAN

O zaman koş lahmacuncudan iste. Başkan gönderdi beni de.

ERHAN

Tamam başkanım.

BAŞKAN

Aslanım benim. (Erhan çıkınca) Şavalak biraz. Dalıp gidiyor bazen ama böyle çekirdekten yetiştirmek en iyisi be Mükerrerem'cim. Ne varsa gençlerde var.

MÜKERREM

Anlıyorum.

BAŞKAN

Sana n'oldu, sen ondan bahset. Telefon kapalı, kapılar duvar. Alışveriş de yapmıyormuşsun.

MÜKERREM

Uzun mesele başkanım. Değerli zamanınızı almıyım.

BAŞKAN

Ayıp ediyorsun. Ben hep ne derim?

MÜKERREM

Yalan söylediğim ortaya çıksın bugün bırakırım iktidarı.

BAŞKAN

Yok, o değil.

MÜKERREM

Hakkımda çıkan belgelerin tamamı asılsız. Asıllı olsalardı bugün bırakırdım iktidarı.

Başkan zoraki güler, abartılı.

BAŞKAN

İşte bu yüzden seviyorum seni. Hep bir şaka. Durmadan şaka... Benim en çok kullandığım söz (seyirciye döner, konuşma yapıyor gibi) iletişim. İlle de iletişim. Ben halkımla konuşacağım, halkım benle. Yoksa ne olur? İktidar hırsı aha bu iki gözümü kör eder.

Mükerrem'e döner.

BAŞKAN

Hatırladın mı şimdi bu sözü?

MÜKERREM

Hiç duymamıştım başkanım. Gündemi takip etmeyeli de oluyor baya, muhtemelen o ara söylediniz. Rast gelemedim demek ki, kusura bakmayın.

BAŞKAN

Olsun olsun. Geçmişini boşverip ileriye bakmak lazım. O yüzden buradayım.

MÜKERREM

Heh. Ben de onu merak ediyordum başkanım. Gelme sebebiniz...

Çaylar gelir.

ERHAN

Başkanım buyrun.

BAŞKAN

Gel Erhan. Gel bak Mükerrerrem abin ne soruyor?

ERHAN

Ne soruyor başkanım?

BAŞKAN

Ben ne bileyim oğlum? Kendisi burada, cevapla ne soruyorsa. Ben de bir yengenizi arıyorum, artık basın göstermediği için her hareketimizi merak ediyor haliyle.

Başkan çıkar, telefonunu eline alarak.

MÜKERREM

Basın... Evet bunu da soracaktım.

ERHAN

Neydi abi sorun?

MÜKERREM

Neden buradasınız?

ERHAN

Başkan cevap vermedi mi?

MÜKERREM

Yoo.

ERHAN

Hıı... Ben çay almaya giderken buna cevap verir diye ümit etmiştim.

MÜKERREM

Ne yazık ki Erhan'cım.

ERHAN

O zaman ihale bana kaldı.

MÜKERREM

Öyle görünüyor.

ERHAN

Abi şimdi şöyle... Sen ne zaman bırakmıştın haber takip etmeyi?

MÜKERREM

Hatırlamaya çalışayım... Yabancı sermaye tamamıyla terketmişti ülkeyi.

Sıcak para girişı falan filan da durmuştı, o tarz bişiler. Hatta millet bu yabancı sermayenin ülkeden çekilmesini protesto etmek istemişti de yabancı ürün bulamamıştı. O yüzden aslında yerli olan ürünlerden, marka ismi yabancı olanları yakmıştı meydanlarda.

Son cümleyle birlikte başkan içeri girer. Hala telefonda.

BAŞKAN

Canımın içi, arıcam seni ben, hadi görüşürüz. Hadi kapatıyorum.

ERHAN

Abi bu dediklerin üç hafta önceydi.

Başkan Erhan'ı duyar. Geri döner. Telefonda konuşmaya devam ederek...

BAŞKAN

Kapatmadan şeyi sorucam ya... Benim bir kazağım vardı çizgili. Sen onu n'aptın bulamıyorum ben? Hani bu Kazakistan cumhurbaşkanı hediye etmişti, onların arması vardı üzerinde.

Mükerrem Erhan'a.

MÜKERREM

Sonra n'oldu ki?

ERHAN

Şey oldu...

MÜKERREM

Oğlum anlatsana.

ERHAN

Önce ekonomi çöktü. Çünkü her zaman önce ekonomi çöker. Ülke bir gemiyse, ekonomi kadın ve çocuklardır çünkü.

MÜKERREM

Erhan edebiyatı bırak.

ERHAN

Başkan bu tarz cümleler politikada önemli diyor.

MÜKERREM

Burada değil Erhan'cım. Devam et.

ERHAN

Ekonomi çökünce, herkes kaçmaya başladı.

MÜKERREM

Baya kaçtılar?

ERHAN

Baya baya kaçtılar. Başkan'ın dediğine göre kime nereye gidiyorsun diye sorsa, "Başkan'ım iş gezisi, hemen dönücem." diyormuş. Ama gidiş o gidiş durumu oluyormuş.

MÜKERREM

Peki bu gidiş o gidiş durumları artınca, başkan ne yapmış?

ERHAN

O da gitmek istemiş.

MÜKERREM

Neden gidememiş?

ERHAN

Pasaportunu bulamamış. Çünkü bir süredir onu hiçbir devlet çağırmıyordu, yenge de kaldırmış herhalde bir yere. Bulamamış o da.

MÜKERREM

E yeniden çıkarsaymış.

ERHAN

Devlet kurumlarında da kimse kalmamış ki. Kendisi yapmaya kalkmış bir pasaport. Onunla da işte kaçmaya çalışırken yakalayıp sınır dışı etmişler.

MÜKERREM

Benim kafam karıştı Erhan.

ERHAN

Benim de çok karışık abi.

MÜKERREM

Şimdi kim kaldı bu ülkede?

ERHAN

Fakir fakara, garip guraba. Sen ben abi işte. Düşün yani ülkenin en zengini, köşedeki lahmacuncu. O da lahmacunu tek papelden satıyor.

MÜKERREM

Papel?

ERHAN

Bizim para birimimiz de tedavülden kalktı.

MÜKERREM

Oğlum şaka filan mı ya bu?

ERHAN

Değil abi. Ben de her Allah'ın günü kendime aynı soruyu soruyorum ama değil.

MÜKERREM

Peki o zaman yine başa dönüyorum Erhan. Anlattın her şeyi anladığımı düşünüyorum. Özetle, ülkenin hali kötü.

ERHAN

Kötü.

MÜKERREM

Durum böyleyken, bir gün başkan ve yardımcısı ülkedeki tek komedyenin evine gider.

ERHAN

Evet.

MÜKERREM

İyi ama niçin?

ERHAN

Onu da anlatıyım abi... Başkan olaylar böyle gelişince evini, arabasını filan sattı. Yengenin altınlarını bozdurdu. Hazineye biraz para olsun diye.

MÜKERREM

Başkan karısı olmak da zor.

ERHAN

Çünkü Başkan'ın şöyle bir fikri var abi... El birliği ile bu ülkeyi kalkındırma fikri. Herkes elini taşın altına koyarsa, bu ülke için tek yürek olup uğraşırsa, bu ülke yeniden eski haline döner.

MÜKERREM

Nasıl olacak ki o?

ERHAN

Fabrika açacağız. Kendi üretimimiz olacak önce. Tarım ve hayvancılığı da canlandıracağız.

MÜKERREM

İşte bu yüzden de bana geldiniz. Çünkü tarım ve hayvancılık şakalarla canlanır.

Başkan girer.

BAŞKAN

Hala söylemedin mi oğlum adama?

ERHAN

Başkanı önce olayları anlatayım dedim.

BAŞKAN

Duydum, güzel anlattın, aferim. Öylesine sordum bu soruyu zaten, başkan olduğum için. Başkan olmak bazen de sorman gereken soruyu sormaktır Erhan. Bu da kulağına küpe olsun.

ERHAN

Haklısınız başkanım.

BAŞKAN

Eee Mükerrerem... Ne düşünüyorsun?

MÜKERREM

Hiçbir şey. Artık merak da etmiyorum neden geldiğinizi. Çünkü artık çok saçma bir sebebiniz olduğuna eminim.

BAŞKAN

Sana saçma gelecek evet ama bizim için

çok önemli Mükerrerem... Bu ülkenin sana ihtiyacı var.

MÜKERREM

Bitik bir komedyene mi? Gerçi doğru, bitik bir ülkenin, bitik bir komedyene ihtiyacı olabilir.

BAŞKAN

Bitik değil. Ne sen bitiksin, ne de ülke. Çok büyük bir büyümenin ve değişimin eşiğindeyiz.

MÜKERREM

Nasıl yani?

BAŞKAN

Anlatayım... Halkın büyük bir kısmı, yani kalan halkın, gerçeklerden bihaber hala. Son bir haftadır anket yapıyoruz, %85'i benim ülkeyi iyi yönettiğimi savunuyor.

MÜKERREM

Anketi nasıl yaptınız?

BAŞKAN

Tek tek sordu Erhan. Ülkede zaten hepi topu 20 bin kişi ya var, ya yok.

ERHAN

Biraz zor oldu ama elimden geleni yaptım. Neticede ülkeye hizmet benim için büyük bir şeref.

BAŞKAN

Afferim. Gel buraya. (Erhan'ı öper) Bu ülke yaptığın bu hizmetleri asla unutmaz Erhan.

ERHAN

Sağ olun başkanım.

MÜKERREM

(Kendi kendine) 20 bin kişi he... Vay be.

BAŞKAN

İşte senden istediğimiz bu insanlara gerçeği komik bir dille anlatman.

MÜKERREM

Komik?

BAŞKAN

Evet. Öncesinde bir konuşucuz senle, prova falan, sonra sen de ne var ne yok böyle esprilerle filan anlatacaksın. Sen bizden daha iyi bilirsin ama mesela Erhan'ın bir fikri vardı. Söyle Erhan.

Erhan heyecan yapar.

ERHAN

Yani abi böyle mesela ekonominin çöktüğünü anlatmak için yani, "Sevgili halkımız. Bunca yıl ekonomi ha çöküyor, ha çökecek derken bilin bakalım n'oldu? Evet bildiniz, çöktü. Amaaan çökerse çöksün be, sanki çökmeyince zengin mi oluyoruz?" gibi.

BAŞKAN

Bana anlatırken daha komik yapmıştın Erhan.

ERHAN

O zaman böyle hareket filan da yapmıştım. Şimdi biraz heyecanlandım.

MÜKERREM

Ben anlamadım.

BAŞKAN

Aç mısın sen? Sürekli anlamadım deyip duruyorsun. Gözlerin de boş boş bakıyor.

MÜKERREM

Açım biraz ama mesele o değil.

BAŞKAN

Açsan mesele odur. Erhan fırla oğlum, lahmacuna boş Mükerrem abini.

ERHAN

Tamam başkanım.

Erhan çıkar.

MÜKERREM

Başkanım...

BAŞKAN

Söyle Müko.

Mükerrem şaşırır, duraksar ama devam eder.

MÜKERREM

Ben canlı yayında insanlara anlatamam
öyle kameraya bakarak.

BAŞKAN

Canlı yayın değil ya, sen ona mı
takıldın?

MÜKERREM

Nasıl?

BAŞKAN

Ne canlı yayını oğlum, benim telefonla
çekicez. Zaten dediğim gibi öncesinde
prova da yaparız. Bunları kafana
takma.

MÜKERREM

Peki basın? Onlara n'oldu?

BAŞKAN

İdealist olan birkaç vatansever
gazetecimiz kaldı.

MÜKERREM

Onlarla röportaj yapsanız, öyle
ulaşsanız halkımıza.

BAŞKAN

Ya işte onlar biraz muhalif... Bak
mesela bunu da anlamıyorum Müko, ülke
sıkıntıda, hep beraber bir felaketten
kurtulmanın eşiğindeyiz, adamlar hala
daha beni eleştiriyorlar. Eleştir,
yine eleştir ama bir çözüm öner. Bir
kafa aç. Yok. Safi eleştiri. Yok
kaçamadı da, yok şimdi çırpınıyor da,
bilmem ne, bilmem ne.

MÜKERREM

Ama kaçamadınız. Haklı değiller mi?

BAŞKAN

Kaçamadım evet ama ülke bu hale gelmesin diye en çok ben uğraştım.

MÜKERREM

Ne zaman?

BAŞKAN

En başından beri. İlk seçimde seçildik, yapamadık. Bir şeyler yolunda gitmedi işte, olmayınca olmuyor. Ne dediğimi hatırlamıyor musun?

Başkan'a local ışık verilir. Kürsüde gibi konuşur.

BAŞKAN

Sevgili halkım. Bizi seçtiniz fakat bir şeyleri öldüramadık, beceremedik. O yüzden isterseniz muhalif partiyi seçin bu sefer, sonuçta onlar da bu ülkenin partisi, onlar da bu ülkenin evlatları.

Local ışık alınır, Mükerrerem'e döner.

MÜKERREM

Yine seçildiniz.

BAŞKAN

Anlamadım ki ben de. Çok samimi buldu halk beni. Ben de dedim ki kendi kendime, bu halk bana güvendiye, ben kim oluyorum da pes ediyorum.

MÜKERREM

Peki o halk yardım edecek mi size şimdi?

BAŞKAN

Edecek tabii ki. Bu insanlar her zaman ülkesine sahip çıkmıştır. Bu öteden beridir hiç değişmeyen bir gerçektir. İnanıyorum ki hep beraber yeniden kuracağız bu ülkeyi ve o kaçanları biz almayacağız bu sefer.

Erhan gelir, keyifli.

ERHAN

Lahmacuuuuun!

BAŞKAN

İşte bu memleket aşkı Mükerrerem, şu çocuğun gözlerindeki hizmet etmenin keyfi. Bu ülke bunlarla yükselecek.

MÜKERREM

Erhan?

ERHAN

Buyur abi.

MÜKERREM

Sen niye kaçmadın oğlum? Gencecik adamsın, giderdin bir Avrupa ülkesine, ekmeğini taştan çıkarırdın.

ERHAN

Nasıl kaçırım abi? Ülkenin bana en çok ihtiyaç duyduğu şu günlerde...

MÜKERREM

Oğlum...

ERHAN

Nasıl kaçırım abi? O dönem pasaport harcı 500 küsür papeldi, zaten yabancı dilim de yoktu.

BAŞKAN

Ama artık olacak. Ben hanımın yiğeninini kitaplarını verdim ona. Yabancı dil öğrenecek, sonra dış işleri bakanı olacak yeni hükümetin.

ERHAN

Sağ olun başkanım. I am studying.

MÜKERREM

Gerek yok ki başkanım. Önceki dış işleri bakanımız da yabancı dil bilmiyordu.

Erhan güler, Başkan biraz bozulur. Erhan hemen düzelir.

MÜKERREM

Yani şimdi sen ülkeden çıkamayınca Başkan'ın yanına mı girdin Erhan?

ERHAN

Öyle oldu... Ama ben mutsuz değilim yani, hem iş öğreniyorum hem de karnım

doyuyor.

MÜKERREM

Sen de haklısın.

Sessizlik olur.

BAŞKAN

E ne diyorsun Mükerrerem? Var mısın?

MÜKERREM

Düşünüyorum başkan... Hatırlamaya çalışıyorum. Ben neden böyle olmuştum, ipin ucu nerede kopmuştu.

BAŞKAN

Anlat, dök içini.

Mükerrerem gülümser acıyla.

MÜKERREM

Evliydim ben. Tuhaf bir karım vardı ama çok seviyordum onu. Bahçeliydi evimiz o zaman. Sabah uyanırdım ama uyuyor taklidi yapardım o uyanana kadar. Uyanırdı, "Sana kahvaltı yaptım" diye kandırırdı beni. Sonra ben kalkıp bahçeye çıktığımda, o gider yatağa yatardı. Kahvaltı hazırlama işi bana kalırdı. Her seferinde yerdim bu oyunu, her seferinde onun istediği gibi oynardım. Günler böyle geçirdi, bazen onla başka şeylere bakarak, bazen birbirimize.

Durur.

MÜKERREM

Belediyelerde sahneye çıktığım zamanlardı. Hiçbir zaman komik olduğumu iddia etmedim. Hep şunu savundum: Elle tutulur bir yeteneğim yok ama işte biraz olsun insan güldürebiliyorum. O yüzden çok para kazanmadım. İşte değirmeni döndürecek kadar.

BAŞKAN

Eğer belediyeler bir şey yaptıysa...

Mükerrerem keser onu.

MÜKERREM

Bir dakika... Anlatıyorum... Sonra bir gün, bir haber okudum. Sahneye çıkmadan evvel. Siz yeni çıkacak bir vergiden bahsetmişsiniz.

BAŞKAN

Hangisi?

MÜKERREM

İnternet vergisi. Ülkedeki yersiz internet kullanımını azaltmak için, izlenen her videodan, atılan her tweet'ten, paylaşılan her resimden vergi alıyordunuz.

BAŞKAN

Hee hatırladım. Ama biz o vergiyle öncü olmuştuk Mükerrerem, Çin de aynısını yapmıştı bizden sonra.

MÜKERREM

Biliyorum... Ben de onunla alakalı bir şaka yaptım. Güldük ettik işte. Sonra sahneden indim, kulise girdim, üzerimi değiştirdim, duş aldım filan. Tam çıkıcam, takım elbiseli bir çam yarması çıktı karşıma. "Artık bu belediyede oynamamanızı rica ediyoruz." gibi ağzına hiç yakışmayan naif bir cümle sarfetti. "İyi" dedim, çıktım. Çıkış o çıkış. Tek tek ilişğim kesildi belediyelerle. Geriye bir iki tane muhalif belediye kaldı. Onlar da sizi eleştirirken diğer tarafı övmemi istiyordu. İstemedim onu da.

BAŞKAN

E niye istemedin ki be Mükerrerem?

MÜKERREM

Bilmem. Kendi kendime hep aynı şeyi söyleyip durdum. "Niye bi' üçüncü yol yok? Neden bu memlekette ya orada durmak zorundasın, ya da öbür tarafta. Neden burada, ortada buluşamıyoruz?"

BAŞKAN

Artık buluşcaz işte Mükerrerem. Bu yüzden buradayız.

Mükerrem onu duymadan devam eder.

MÜKERREM

İnat etmiştim bir kere. Sonra çağırdılar, anlaşmaya çalıştılar benimle ama gözümü o manasız hırs bürümüştü. Sadece aklım almıyordu. Basit bir şaka, aptalca birkaç söz, nasıl bir insanı işinden eder? Hele de bir komedyeni, işi aptalca sözler etmek olan birini.

Sessizlik...

BAŞKAN

Tamam artık. Ben hiç sevmem böyle karamsar, karanlık sözleri. Artık güzel şeyler düşünme zamanı. Memleket için de, kendimiz için de.

MÜKERREM

Ben yokum.

BAŞKAN

Ne demek yokum?

MÜKERREM

Yokum işte. Bu ülkeyi bu hale ben getirmediğim. Hatta bu ülke bu hale gelirken ben de diğerleri gibi birçok şeyimi kaybettim. Şimdi neden ben uğraşmak zorundayım?

BAŞKAN

Ama olmaz. Sen böyle dersin, Erhan böyle derse n'olur?

MÜKERREM

N'olursa olur. Benim umurumda değil bu saatten sonra.

BAŞKAN

Bak Mükerrem... Evet ülke biraz da, belki birazdan birazcık fazla, benim yüzümden bu halde. Evet düzgün yönetemedim, birçok insanı mutsuz ettim, hatta ülkeyi uçurumun eşiğine getirdim. Hepsine katılıyorum. Fakat şimdi dövünerek ne elde edebilirim? Yani ben de senin gibi düşünsem, her şeyi bırakıp kendimi ölüme terketsen,

ne deęişir? Söyle bana, ne deęişir?

Başkan bekler.

ERHAN

Ne deęişir başkanım?

BAŞKAN

Saę ol Erhan'cım. Hiçbir halt deęişmez. Ölür gideriz, ülke de tarih olur.

MÜKERREM

Hala bana ülkeden bahsediyorsunuz. Ben size diyorum ki...

Başkan sözünü keser.

BAŞKAN

Deme bir şey. Valla yeter, sıkıldım. 30 küsür yaşında adam ergenler gibi ne desem "Bana ne, bana ne" deyip duruyor... Şimdi çıkıyorum, bir sigara içicem, sen de kendini toparla, geldiğimde çekicez bu videoyu. Sanki yapacak daha iyi bir işin var ya. He çekeriz videoyu, hoşuna gitmez, o zaman yine konuşuruz. Tamam mı?

Mükerrem boş boş bakar.

ERHAN

Tamam başkanım.

BAŞKAN

Erhan bi' dur. Tamam mı Mükerrem?

MÜKERREM

Bi' şartla.

BAŞKAN

Heh şöyle ya, olumlu konuş, yapıcı ol. Nedir şartın?

MÜKERREM

Karım hala ülkede mi, onu öğrenmek istiyorum.

BAŞKAN

O kolay. Bir bilgisayar dosyası tutmuştu Erhan, listesi var herkesin.

Orada arar.

MÜKERREM

Karım gittiye, ben yapmak istemiyorum
bunu.

BAŞKAN

Gitmediye bizle misin?

MÜKERREM

Evet.

BAŞKAN

Tamam, bulcaz karını. Olmadı
aratırız. Doğuyula hala aramız iyi,
orada bir yerdeye getirtiriz de.
Erhan sen mevzuyu kurmaya başla,
geliyorum.

Başkan çıkar. Sahne kararır.

2 ILK PERDE SONU